



Tweet IJsvogel

Vrijdag 20 mei 2016, 1^{ste} jaargang
Nummer 34, week 21

Geen jarigen komende week Agenda

24 mei	Viering
24/25 mei	Korfbaltoernooi groep 5 en 6
25 mei	Studiedag, kinderen vrij
26 mei	Korfbaltoernooi groep 7 en 8
26 mei	Afscheid Jenneke Anker 16-18 u

Aanwezigheid directie, ib-er en administratie

Hieronder staat vermeld wanneer directie, ib-er en iemand van de administratie aanwezig is.

Ouders mogen de directie altijd mailen, bellen of aanspreken.

Bertie	ma. mi	di.mo	wo. mi	do*	vr.mo
Nel	ma			do	
Jenneke		di.mi			

*De directie is donderdags wisselend aanwezig

Avond4daagse.

Zoals in de vorige tweet al vermeld is, doen we dit jaar weer mee aan de avond4daagse van 30 mei t/m vrijdag 4juni. De starttijd is 's avonds om 18.00uur.

We verzamelen om 17.45 bij de parkeerplaats van Sportcomplex Drenthina aan de Oude Roswinkelerweg 20.

Graag even overleg om met elkaar mee te rijden, lukt dit niet dan graag een berichtje en gaan we dit inplannen.

Het inschrijfgeld bedraagt €4,50 per kind (begeleiders lopen gratis mee, tenzij zij een medaille wensen, deze is dan voor rekening van de begeleider zelf), enveloppe met geld o.v.v. naam inleveren bij juf of bij mij (Tineke).

Om over voldoende

begeleiding te beschikken stellen we voor dat, wanneer jouw kind mee loopt, je als ouder minimaal 1 avond mee loopt.

Wij hebben er zin in!



Er is een tijd van komen...

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan...

Na 16 jaar op een aantal scholen van Viviani gewerkt te hebben, ga ik per 1 juni met pensioen.

Op 26 mei is er een afscheid in Het Anker van 16-18 uur.

Graag wil ik mijn collega's en de ouders bedanken voor de fijne samenwerking.

Het waren fijne jaren.

Ongetwijfeld ga ik jullie missen. Ik besluit met het laatste thema van

Trefwoord:

'Er is een tijd van komen en een tijd van gaan,

en voor mij is de tijd van gaan nu gekomen.

Ik wens jullie allemaal het állerbeste voor de toekomst!

Een hartelijke groet, Jenneke



Spreken is zilver...

Dit is het nieuwe thema van Trefwoord maar toch gaat het niet alleen over 'spreken'. Het spreekwoord heeft twee kanten: 'spreken' en 'zwijgen'.

De kinderen beginnen wel bij de waarde van 'spreken': over hoe belangrijk persoonlijke gesprekken zijn, dat sommige mensen met macht kunnen spreken, dat je soms beter 'nee' kunt zeggen, dat je je hart kunt laten spreken én dat je soms beter iets niet kunt zeggen.

En dat is dan een mooie overgang naar de



tweede week waarin we stil staan bij 'zwijgen'. Want wanneer kun je beter je mond houden? Als je een geheim toevertrouwd wordt, dan vertel je dat aan niemand door. En zonder woorden kun je soms veel beter

iets vertellen: met een bloemetje bv en zo trekken posters langs de kant van de weg eerder onze aandacht dan de praatjes van verkopers in de winkelstraat.

Maar soms móet je gewoon je geluid laten horen: als je het ergens niet mee eens bent. Ook daar denken de kinderen over na. Wanneer is dat nodig? Wat is het juiste moment? Wat zeg je dan? En hoe zorg je dat je alle aandacht krijgt?

Het Bijbelverhaal dat de kinderen hierbij horen is het verhaal van Ester en haar joodse familie. De joden zijn gevangen in Perzië. Koning Ahasveros is aan de macht: hij hoeft maar te piepen en de mensen doen wat hij zegt. Zijn vrouw Wasti doet alleen niet wat hij zegt: op een avond weigert ze op te draven als de koning wil pronken met zijn mooie vrouw. Maar dat pikt de koning weer niet en hij stuurt zijn vrouw weg. Als hij een nieuwe vrouw zoekt, komt Ester aan het hof. Ester weet - zonder veel woorden, door haar charme - de aandacht van koning Ahasveros te trekken. En zij mag zijn vrouw worden.

Ze vertelt niet dat ze joods is: daar kan ze beter over zwijgen. Maar later kan ze niet meer zwijgen als ze merkt dat haar volk bedreigd wordt. Hun lot is bepaald door de onderkoning

Haman, die wil dat alle joden vermoord worden. Dan bedenkt Ester heel slim hoe ze de aandacht van de koning kan krijgen voor die bedreiging: ze maakt een lekker etentje voor hem klaar. De koning wil zijn dank tonen en ze mag wensen wat ze wil. En dan grijpt Ester de kans om de vrijheid van haar volk te vragen. Ze wil niet meer verzwijgen dat ze zelf joods is. De koning begrijpt meteen wat hij moet doen: Haman oppakken. Hij hangt hem op aan de galg, die Haman voor de joden klaargezet had. En zo worden door Ester de rollen omgedraaid.



Dit verhaal over Ester is voor de joden één van de belangrijkste verhalen over hoe het lot zich kan wenden als er iemand is die voor hen opkomt. En soms is zwijgen dan belangrijk, maar op een gegeven moment moet je je mond opendoen.



VAN DER DEN

KLIEDERKERK

Zondag 29 Mei van 14.30 tot 17.00 uur in De Opgang Bargeres
Een gezellige, inspirerende middag voor jong en oud, vol activiteiten.
Centraal staat het Bijbelverhaal van de Ark van Noach.
We nodigen hierbij alle gezinnen uit met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
De middag zal worden afgesloten met een maaltijd.

Kom allemaal, want dit wil je niet missen!



EMMEN ZUID